

ΑΡΧΑΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Από μαθήτρια: Πρέσση Ιωάννα

Τμήμα: Β'4

Αγώνας λόγων μεταξύ Θρασύβουλου και Αρχίνου για τα δικαιώματα του Αθηναίου πολίτη

Αρχίνος - Η κοινωνία μας βασίζεται στις αποφάσεις των φύσει και θέσει Αθηναίων κι αυτό κάνει την Αθήνα να καινοτομεί. Είναι η πρώτη πόλη που επιχείρησε να πράξει δημοκρατικά κι αυτό την έχει κάνει πόλη πρότυπο. Ακούς, Θρασύβουλε; Παράδειγμα προς μίμηση είναι η πολιτεία μας!

Θρασύβουλος - Συμφωνώ, όμως θεωρώ πως η συμμετοχική δημοκρατία, και αυτών που θα είναι βασικοί παραγωγοί της ανάπτυξης, θα είναι πιο αποδοτική για την κοινωνία μας. Οι Αθηναίοι πολίτες πρέπει να μετέχουν περιοδικά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, με σκοπό να παρθούν οι πιο σωστές αποφάσεις.

Αρχίνος - Αντιθέτως, Θρασύβουλε, όλοι οι πολίτες δεν θα έπρεπε να παίρνουν θέση στα πολιτικά καθώς δεν γνωρίζουν τις απαιτήσεις της πόλης καλύτερα απ' τους πολιτικούς ηγέτες της, που κατανοούν τις ανάγκες της και του λαού της. Ξέρω ότι τα κίνητρά σου για να προτείνεις ένα τέτοιο μέτρο, να δοθεί δηλαδή το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη σε όλους, είναι μάλλον επιβράβευση για όποιους είχαν συμμετάσχει ένοπλοι στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Μουνιχία.

Θρασύβουλος - Μην προσπαθείς να βρεις κίνητρα! Σε όλα σχεδόν τα δημόσια αξιώματα δεν εκλέγονται οι αξιωματούχοι, αλλά αναδεικνύονται με κλήρο. Αυτό δεν τους καθιστά υπεύθυνους στο να γνωρίζουν τις ανάγκες της πόλης μας; Επιπλέον, δίνεται μια ίση ευκαιρία στη συμμετοχή στα κοινά, σε όλο τον λαό ανεξαιρέτως.

Αρχίνος - Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν θα έπρεπε να κληρώνονται οι αξιωματούχοι, αλλά να εκλέγονται από τον λαό, με δίκαιη κλήρωση, ανάμεσα στους πιο δυνατούς μας στρατηγούς, γιατί δεν είναι όλοι άξιοι για τις θέσεις αυτές. Σκέψου μόνο ότι δεν έχουν όλοι τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δουλειά κι αυτό τους καθιστά την 'αχίλλειο πτέρνα' του συστήματος λειτουργίας της πόλης μας. Θα παίρνουν αποφάσεις για μια ολόκληρη πόλη, για μας, οι φτωχοί;

Θρασύβουλος - Γι' αυτό πιστεύω πως για να υπάρχει μια δικαιότερη κατανομή των υποχρεώσεων, θα έπρεπε και οι φτωχότεροι να μετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή. Έτσι δεν νιώθουν παρείσακτοι! Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει μια κοινωνική ισότητα ανάμεσα σε όλες τις τάξεις της κοινωνίας μας και κανείς δεν θα μπορεί να παραπονεθεί για το ότι δεν υπάρχει αντιπροσώπευση της κοινωνικής του τάξης.

Αρχίνος - Θρασύβουλε, ακούς τα λόγια σου; Οι φτωχοί δεν συμμετέχουν στην πολιτική εφόσον δεν μπορούν να διαχειριστούν τα χρήματα όπως οι αριστοκρατικοί και η μεσαία τάξη, γιατί γίνονται άπληστοι και ωφελιμιστές. Με το που τους δώσεις έστω και ένα μικρό ποσό προσπαθούν να αποκομίσουν περισσότερα και δεν θα δειλιάσουν να κλέψουν από το κοινό ταμείο της πόλης για να πλουτίσουν.

Θρασύβουλος - Έχω λύση και για αυτό αγαπητέ Αρχίνε, όλοι οι πολίτες θα φορολογούνται ισάξια και ισότιμα. Ανεξαρτήτως της τάξης και των αξιωμάτων τους, θα παίρνουν όλοι από ένα μερίδιο, χωρίς διακρίσεις. Έτσι δεν θα υπάρχουν πια φτωχοί και πεινασμένοι για να κλέψουν και δεν θα ρίχνεται όλο το οικονομικό βάρος στους πλουσίους.

Αρχίνος -Οι Αθηναίοι πολίτες φορολογούνται ανάλογα με την τάξη τους. Έτσι λειτουργούσε η κοινωνία μας από πάντα. Όσο ανώτερη τάξη είσαι, τόσο περισσότερα χρήματα δεν παίρνεις για να συντηρείς την οικογένειά σου και να ικανοποιείς τις υλικές σου ανάγκες; Άλλωστε, ακόμα και οι πλούσιοι που αρνούνται να φορολογηθούν συμβάλλουν στην ανάπτυξη με τις λειτουργίες.

Θρασύβουλος - Κι έτσι επιβαρύνονται οι ευπορότεροι. Φαντάσου ότι με τις λειτουργίες, η αριστοκρατική -και η μεσαία τάξη- αναγκάζεται να πληρώνει εκτός των δικών της αναγκών και των φτωχότερων, κι αυτό τους δυσαρεστεί. Θεωρώ όμως ότι είναι δίκαιο!

Αρχίνος - Για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εξαρχής οι λειτουργίες. Υπάρχουν μόνο για να χρησιμοποιούν οι φτωχοί τα χρήματα των πλουσίων. Τους εκμεταλλεύονται! Οι φτωχοί δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν σε γιορτές όπου δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, όπου δεν μπορούν να εμφανίζονται καλοντυμένοι, να κάνουν πολιτικές συζητήσεις και να εκφράζουν τις εργασιακές τους ανησυχίες.

Θρασύβουλος - Δηλαδή υποστηρίζεις πως όσοι δεν εργάζονται σε δουλειές της αρεσκείας τους, είναι ανίκανοι να συζητούν και να κοινωνικοποιούνται; Όλοι οι ικανοί και δεξιότεχνες πρέπει να καταλαμβάνουν θέσεις και να κάνουν επαγγέλματα που ωφελούν την κοινωνία, ακόμα κι οι φτωχοί. Αναλογίζεσαι πόσα περισσότερα εργατικά χέρια θα είχε η Αθήνα αν είχαν δικαιώματα και οι φτωχοί; Αυτό θα βοηθούσε όχι μόνο την κοινωνία, αλλά και τους ίδιους. Δεν θα ένιωθαν αχρείαστοι και θα κέρδιζαν τα 'ως προς το ζην' τους δίκαια και τίμια.

Αρχίνος - Διαφωνώ! Πιστεύεις ότι οι φτωχοί μπορούν να γίνουν αξιωματικοί; Στρατηγοί; Ρήτορες; Αν το πιστεύεις αυτό, είσαι κουτός. Μόνο οι παντρεμένοι μπορούν να γίνουν ρήτορες ή στρατηγοί καθώς εκείνοι μόνο γνωρίζουν την έννοια των ευθυνών και των καθηκόντων. Δεν μπορεί ένας φτωχός, ένας δούλος ή ένας μέτοικος να ενεργήσει υπέρ της πόλης. Αυτό θα είναι ασέβεια προς την ίδια την πόλη, την Αθήνα! Κι σκέψου πως δεν μένουν μόνιμα εδώ. Αν τους δοθούν δικαιώματα σαν αυτά θα μπορούσαν να μας προδώσουν στους εχθρούς μας!

Θρασύβουλος - Σε αυτό δεν έχεις δίκιο Αρχίνε, οι μέτοικοι είναι άνθρωποι σαν τους Αθηναίους. Κι σε αυτό, το ότι δεν έχουν μόνιμη κατοικία, είναι λάθος της πόλης μας. Θα έπρεπε να τους δίνεται το δικαίωμα να έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα κατόπιν οριστικής απόφασης, εφόσον έχουν καταφύγει εδώ για διάφορους προσωπικούς τους λόγους.

Αρχίνος - Οι μέτοικοι, έχουν ίδιες στρατιωτικές και οικονομικές υποχρεώσεις με τους Αθηναίους. Στο μόνο που διαφέρουν είναι ότι δεν τους επιτρέπεται να έχουν έγγεια ιδιοκτησία. Κι όπως προείπα, υπάρχει ο φόβος της προδοσίας κι γι' αυτό δεν κατέχουν πολιτικά δικαιώματα. Απλά οφείλουν να έχουν έναν 'προστάτη', έναν αθηναίο εγγυητή, για να μπορούν να μένουν εδώ, με τη προϋπόθεση βέβαια ότι μπορεί να τους διώξουν από την 'προστασία' τους ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν δεν τους εξυπηρετούν, δεν τους υπακούν και δεν τους χρησιμεύουν οι παρουσίες τους άλλο.

Θρασύβουλος - Μάλλον έχεις μπερδέψει τους μετοίκους με τους δούλους, όπου τους επιτρέπεται να δουλεύουν με αμοιβή, καταβάλλοντας στο αφεντικό τους την 'αποφορά' και συγκεντρώνοντας έτσι το ποσό για την εξαγορά της ελευθερίας τους. Αυτοί είναι οι καημένοι δούλοι που δεν θα έπρεπε να κερδίζουν την ελευθερία τους με το να δανείζονται το απαιτούμενο ποσόν από κάποιον από τους αθηναϊκούς 'εράνους', οι οποίοι τους ανάγκαζαν να τους αποπληρώνουν για μια ολόκληρη ζωή, δουλεύοντας ακόμα πιο σκληρά. Που κι αυτό είναι εις βάρος των φτωχών. Αχ, Αρχίνε! Η Αθήνα θα είχε φτάσει πολύ ψηλά αν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως καταγωγής είχαν τις απαραίτητες ελευθερίες για να επιχειρήσει την ανάπτυξη και πρόοδό της...Επιπλέον, έχεις σκεφθεί πόσοι είναι οι μέτοικοι

και οι δούλοι; Αν δεν δοθούν δικαιώματα, θα υπάρξει ανατροπή, ενώ η ίδια η δημοκρατία για την οποία καυχέσαι θα είναι μια απλή σελίδα στην ιστορία!